

Cannes



Het **Cannes Film Festival** wordt sinds 1946 georganiseerd als concurrentie voor het Italiaanse "Mostra" in Venetië. Het heeft zich tot grootste jaarlijkse gebeurtenis in de filmindustrie ontwikkeld. Sinds 1982 wordt het festival in het speciaal voor dit doel gebouwde "Palais des Festival" gehouden.

Het grootste eiland voor Cannes is "**Ile Sainte-Marguerite**". Het eiland wordt gedomineerd door een fort, dat vroeger een gevangenis was. Eén van de bekende gevangenen was de

"Man with the Iron Mask" wiens identiteit geheim zal blijven.

Het kleinere eiland is **Saint-Honorat**. Het is makkelijk te herkennen aan het klooster dat aan het eind van de 14de eeuw gebouwd is en een versterkt gedeelte heeft dat als bescherming tegen de barbaren diende.



Antibes, een oud dorp dat slechts 30 minuten van Cannes verwijderd is, heeft de mooiste haven van de Côte d'Azur. Oorspronkelijk Grieks en later in de handen van verschillende bezitters, totdat het uiteindelijk in de 14de eeuw aan de familie Grimaldi (nu in Monaco) behoorde. In het vroegere Grimaldi kasteel is nu een Picasso museum gevestigd. Picasso heeft in 1946 in Antibes geleefd en gewerkt. Ook in het museum: de Stael, Léger en Hartung.



Voordat de vuurtoren gebouwd werd, zorgden de bewoners van **cap d'Antibes** dat er iedere nacht een groot vuur gebrand werd om te voorkomen dat de schepen op de rotsen zouden lopen. Vele eeuwen daarna brandde in dit gebied eerder een intellectueel "vuur" met diverse bekende inwoners (Hemingway, Dos Pasos, Scott Fitzgerald, etc.). Het is nog steeds een populair gebied met grote huizen en hotels, zoals Eden Rock.

Saint-Paul de Vence is een kleine stad in de heuvels boven Cannes. Vandaag de dag is het de plaats waar de kunstenaars uit de regio te vinden zijn. Dat was niet altijd zo. In de 13de eeuw was St Paul een onafhankelijke republiek. Daarom is het gebouwd als fort, als bescherming tegen andere machten.

Valauris is één van de bekendste plaatsen ter wereld voor aardewerk. In de 11de eeuw begon de traditie via handel met Corsica en Italië. Niet alleen aardewerk, maar ook kunst Picasso, Cocteau en Miró hebben in dit dorp geleefd en gewerkt.

Grasse - parfum. Wat is er nog meer te zeggen

Naast de grote haven, de vele restaurants en de mogelijkheden om golf te spelen heeft **La Napoule** een populaire attractie, het kasteel. Het in de 14de eeuw gebouwde kasteel was eerst volledig verwoest. De rijke Amerikaanse artiest Henry Clews, heeft echter besloten het kasteel naar eigen idee te herbouwen. Dat was in 1918.